

ברוכים הבאים לגן!



דקלום בהמחשה לתחילת השנה בגן
על חלק מכללי הגן ושמות הציפורים בסביבתנו.



על שקדיה
דרורה יושבת,
ובזנבה
היא מנפנפת:
"שלום, שלום,
לילדים!
יהיה לנו כאן
טוב ונעים!!

הכנסו נא
אל הגן,
יהיה פה,
יהיה פה
מצוין!!



על שקדיה
סנונית יושבת,
ובכנפה
היא מנפנפת:
"שלום, שלום
לילדים!
טוב לנו כאן
וגם ונעים!!

את התיק
תולים על וו,
אפשר לשחק פה
עכשיו!



על שקדיה
דוכיפת יושבת,
ובכתרה
היא מנפנפת:
"שלום, שלום
לילדים!
טוב לנו כאן
וגם ונעים!!

יש פה המון משחקים
נשחק פה בנעימים!

בסוף אוספים המשחקים,
יחדיו זה קל
כולם עוזרים!



על שקדיה
יונה יושבת,
ובקולה
היא מהמהמת:

”שלום, שלום

לילדים!

טוב לנו כאן

וגם ונעים!!

בשעת ריכוז

כולם יושבים,

לומדים יפה ומחכימים!

הידיים – שלובות

הפה סגור, רק האוזניים מקשיבות!



על שקדיה
עורב יושב לו,
ובקולו
הוא מזמר לו:
"שלום, שלום
לילדים!
טוב לנו כאן
וגם ונעים!!"

מהתיק הוציאו פת,
לארוחה הגיעה שעת.

הידיים כאן נוטלים,
אכלו כולכם,
היו בריאים!"



על שקדיה
תוכון יושב לו,
ובמקורו
הוא מנקר לו:
"שלום, שלום,
לילדים!
טוב לנו כאן
וגם ונעים!!

אוכלים יפה בפה סגור
הגנת תספר עכשיו סיפור.

אחרי האוכל
מברכים,
לד' כולם מודים!



על שקדיה
ינשוף יושב לו,
ובעיניו
הוא מסתכל לו:
"שלום, שלום
לילדים!
טוב לנו כאן
וגם ונעים!!

בחצר משחקים,
הנה מה טוב ומה נעים!

נא נריב, לא נרים יד,
לכולנו כף, הידד!



על שקדיה
חסידה פה נחה,
אבל עכשיו
מכאן היה עפה:
"שלום, שלום
לילדים!
היה פה טוב
וגם ונעים!!

לא לשכוח
את התיק,
לשחק פה כבר מספיק.
נלך הביתה בשמחה,
מחר נשוב, בהצלחה!!