

# רבי שלמה זלמן אוירבך

גזרו מסביב והצמידו לפלקט



רבי שלמה זלמן אוירבך

כ' אדר א'







# רבי שלמה זלמן אוירבך

כשהוציא לאור את ספרו "מנחת שלמה", הציעו לו הצעות לשם הספר, הכוללות את המילה "שלמה", כמו "חכמת שלמה",

"תורת שלמה", אך את כולן דחה בשל צליל הגדולה שהיה בהן. כשהציעו לו השם "מנחת שלמה", אמר באושר: "הלא גם עני יכול להביא מנחה למקדש".

סיפור נוסף על מידותיו הטובות:

באחת הפעמים, כשכבר היה מבוגר וחלש, לא הרשו בני ביתו למבקשי העצה להיכנס אל ר' שלמה זלמן. "הרב חולה", הם

הסבירו. ר' שלמה זלמן זיהה כי אישה אחת עומדת ממתנה בחוץ, וביקש להכניסה. כאשר נכנסה,

התנצלה ואמרה: "הרב חולה, אז אלך

ואבוא פעם אחרת", והוא השיב לה

במתיקות: "זה לא מחלה. זה הזקנה

שלי. אם תבואי מחר, זו תהיה אותה זקנה

בתוספת עוד יום..."

לחצויות ונוספים שנתנו:  
achiyaveda.org



# רבי שלמה זלמן אוירבך

נולד בשנת ה"א תר"ע בירושלים לאביו רבי חיים יהודה לייב אוירבך שהיה ר"י המקובלים "שער השמים", ואימו נכדת בעל "התולדות יעקב יוסף" מפולאנה ונפטר בשנת ה"א תשנ"ה.

למד בת"ת עץ חיים ולאחר מכן בישיבת עץ חיים והפך לתלמידו המובהק של רבי איסר זלמן מלאצר, שאף נתן לו הסכמה לספרו "מאורי אש" אשר הוציא בגיל 24.

עד מהרה התפרסם כפוסק עצום עקב ידיעותיו הרבות והעמוקות בכל תחומי התורה: מדע, רפואה, שבת, טכנולוגיה- והכל בבקיות עצומה עד הפרטים הקטנים. רבי שלמה זלמן סירב לקבל משרה רבנית כמו משרת רבנות העיר ירושלים, אך עם כל זאת היה הוא הסמכות התורנית בירושלים שרבים מהארץ ומחו"ל פנו אליו.

לצד גאונותו העצומה, בלטו אצלו מאוד שתי תכונות: הביבות וענווה.

ר' שלמה זלמן קיבל כל יהודי, קטן כגדול,

במאור פנים מופלא, בסבלנות ובסבר פנים

יפות. כל מי שזכה להיפגש עמו לא ישכח

את חיוכו כובש הלב, וכפי שסיפר אחד

מנהגי המוניות שנהגו להסיעו בקביעות:

"אדם כזה סימפטי - לא פגשתי! תמיד עם

חיוך, תמיד נכנס ואומר בוקר טוב מהלב.

בשנת תש"ט התמנה כראש ישיבת קול תורה,

תפקיד שבו שימש במשך 46 שנה, עד לפטירתו.

הלוויתו השתתפו כשלוש

מאות אלף איש.

לחצויות ונוספים שנתנו:  
achiyaveda.org





# רבי שלמה זלמן אוירבך

- מאורי אש
- מעדני ארץ
- מעדני ארץ
- מנחת שלמה
- שב שמעתתא



# רבי שלמה זלמן אוירבך

”איני אוהב סיפורים על מעשים טובים יוצאי דופן -  
שהרי אין אדם יכול לעשות כמותם.  
סיפור שאפשר לחקותו ולעשות כמותו-  
את זה אני אוהב”

”בעניינים שבין אדם לחברו  
יש להתעמק כמו בסוגיא המורה”.

