

רבי יהודה אריה לייב השפת אמת מגור:

נולד בווארשה שבפולין בשנת ה"א תרנ"ז ונפטר בשנת תרס"ה.
עוד בהיותו בן שנתיים התייתם מאימו ובגיל שמונה התייתם אף מאביו. סבו, בעל החידושי הרי"ם, לקחו תחת חסותו וגידלו. סבו היה לוקח אותו לעיתים לראות את זיו פניו של הרבי מקוצק כדי ש"יראה פנים של יהודי אמיתי", סבו שכר לו מלמד שילמדו תורה והתנה עימו 3 תנאים: שיעיר אותו כל בוקר לפני עלות השחר, שילמד עימו שמונה עשרה שעות ברציפות ושכלל יום יחדשו משהו בלימוד.
בהיותו בן 22 נפטר האדמו"ר מאלכסנדר והמוני חסידים התקבצו ובקשו את הנהגתו של ה"שפת אמת". הוא לא הסכים לקבל יותר מסכום קצוב עבור רבנותו והעדיף להתפרנס מהנותה של אשתו. באותם ימים היה ישן שעתים ביממה, כל דקה וכל רגע היו מחושבים אצלו, הוא היה אף אב במשרה מלאה, ולעולם לא וויתר על לימוד עם ילדיו והיה בוחן אותם כל שבוע על ידיעותיהם. היה קרוב מאד לחסידיו, ובימי אדמורו"תו גדלה חסידות גור, והוא הפך לגדול אדמו"רי פולין, רבבות יהודים חסידים ולא חסידים היו באים לגור שהפכה להיות מרכז עולמי של עבודת ה', תורה וחסידות.
בתרס"ה (1905) חלה במחלה נדירה וכעבור שבועיים נפטר בגיל 58 שנים בלבד. החסידים תלו את מותו בדאגה הרבה שהש לאלפי חסידיו שהיו מגויסים באותה העת לצבא הצאר הרוסי בשל מלחמת רוסיה-יפן. בני ביתו העידו כי בכל ימי המלחמה היה ישן על הרצפה כשרק מעילו מכסה אותו וממרר בבכי על גורלם.



רבי יהודה אריה לייב השפת אמת מגור:

בביתו של הרבי "השפת אמת" זי"ע היה אברך ששמשו תמורת משכורת חודשית עבור מחיתו. באחד הימים נגנבה קופת הצדקה מביתו של "השפת אמת" והחשד נפל על אותו משמש, קרא לו הרבי לחדרו ובקשו בעדינות שיהזיר את הגניבה, ניסה המשמש להכחיש את המיוחס לו וכמעט שאמר שלא הוא הגנב אך מבטו החודר של הרבי השפת אמת לא הניחו לשקר ולומר זאת ומיד רץ לחדרו ובדמעות החזיר את הקופה. הרבי "השפת אמת" ברחמיו הרבים הס על כבודו של המשמש וחשב אלו בושות ינחל המשמש לכשיודע הדבר. פנה אליו הרבי "השפת אמת" בקול מרגיע ואמר: כדאי לך לשוב לעירך משום שכאן לא יכבדוך על המעשה שעשית. ואל לך לדאוג אני אשלה לך את משכורתך מידי חודש בחודשו.





רבי יהודה אריה לייב השפת אמת מגור:

- "גלות אפשר לערוך גם בבית כשיודע אתה שאינך בבית"
- "יראה היא פעולת האדם, אהבה - מתנת הבורא"
- "תשובה מיראה על הטאים, תשובה מאהבה על חסרון מעשים טובים"



רבי יהודה אריה לייב השפת אמת מגור:

- "שפת אמת" - על פרשות השבוע ועל הש"ס

