

## נקודת אור בפרשה – שלושה תנאים לקבלת התורה – פרשת במדבר

**ספר במדבר פותח בפסוק:** "וידבר ה' אל משה במדבר סיני בא ה' מועד באחד לח' דש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים". **ובמדרש** (במדבר רבה א, ז) **שאלו:** "למה במדבר סיני? מכאן שנו חכמים, בשלושה דברים ניתנה התורה; באש, במים, ובמדבר". **כלומר,** כל מי שרוצה להשיג את התורה ולהיות 'בן תורה' אמיתי ולא רק אדם 'שיודע תורה' **חייב** שיהיו בו שלושה דברים הללו; אש, מים, מדבר [אולי זאת אחת הסיבות לכך שעל פי רוב פרשת 'במדבר' נקראת סמוך לחג השבועות, החג בו ניתנה תורה לישראל].

**א. אש מסמלת חום והתלהבות.** לומר לנו, שאת התורה צריך ללמוד בחום, בהתלהבות ומתוך שמחה. **להבין** כי זה זכות ולא חובה. **התורה הק' היא ספר הדרכה לחיים טובים ואיכותיים** שנתן לנו ה' ולא עוד "ספר סיפורים" שחייבים לקרוא אותו.

**מה נאים ומרגשים הם דברי ה'אור החיים'** הק' בפרשת כי תבוא על נעימות התורה, **זה לשונו:** "אם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה, **היו משתגעים ומתלהטים אחריה,** ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה, **כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם."**

**ב. מים מסמלים ענוה.** וכמו שהמים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, כך דברי תורה יורדים ממי שדעתו גבוהה והולכים למי שדעתו שפלה (תענית ז.). **לכן** נתן הקב"ה את התורה על הר סיני שהוא נמוך וקטן, **להורות** שהתורה מתקיימת רק במי שהוא שפל ועניו. **וכבר אמרו חז"ל** (עירובין נד.): "אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו - תורה ניתנה לו במתנה".

**וידועים דברי ה'נפש החיים' זי"ע שאמר** שמשה רבינו ע"ה זכה לקבל את התורה רק מפני ענוותנותו, ואם יהיה האדם עניו כמותו – **יזכה גם כן שתינתן לו התורה!**

**ג. מדבר מסמל ניתוק מוחלט מכל ענייני העולם הזה.** שכן בשביל ליזכות לתורה, צריך להתנתק מתפנוקי העולם הזה, ולקחת ממנו רק את ההכרחי לקיום הגוף. **וכמו שכתב בעל 'חובות הלבבות'** (שער חשבון הנפש, פרק ג): "כאשר לא יתחברו בכלי אחד המים והאש, כן לא תתחבר בלב המאמין אהבת העולם הזה ואהבת העולם הבא".

**פירוש דבריו:** כמו שאי אפשר שמים ואש יהיו בכלי אחד, שהרי זה נוגד את חוקי הטבע שהטביע הקב"ה בעולם, **כך אי אפשר לאהוב גם את העולם הזה וגם את העולם הבא.** האדם צריך להחליט; אם הוא אוהב את העולם הזה – זה על חשבון העולם הבא, ואם הוא אוהב את העולם הבא – זה על חשבון העולם הזה, **כי אי אפשר לאהוב את שני העולמות!**

**חשוב לדעת:** ודאי שאנו חייבים לחיות גם את העולם הזה, כי ללא מזון ושינה ושאר הדברים הגשמיים החיוניים, עלול האדם להיחלש ולא יהיה ביכולתו לעסוק בתורה, כוונת ה'חובות הלבבות' היא כי אי אפשר לאהוב את שני העולמות.

**אמנם,** המציאות מוכיחה, כי מי שמחליט לאהוב את העולם הבא, הקב"ה נותן לו ליהנות גם מהעולם הזה, **כי הרי כל הנאתו מהעולם הזה היא בשביל העולם הבא,** וממילא זה לא נקרא שהוא נהנה מהעולם הזה, **וכך הוא מרויח בכפליים!**

**וכך פסק ה'שולחן ערוך'** (או"ח, סימן רלא ס"א): "כללו של דבר... כשרואה דבר שיביא לידי עבודת הבורא יתברך – יעשהו, ואם לאו – לא יעשהו, **ומי שנוהג כן עובד את בוראו תמיד."**

**נזכה ששלושת התנאים הללו - אש, מים ומדבר - יהיו נר לרגלינו, ועל ידי כך נזכה לקבל את התורה - באמת, אמן!**