

נקודת אור בפרשה - מעלת המצוות - פרשת אחרי מות

נאמר בפסוק: "וּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֵי תִי וְאֶת מִשְׁפָּטַי אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֲתָם הָאָדָם וְחַיֵּי בָהֶם". **מבאר ה'אור החיים' הק':** "כי אדם שעושה מאהבה, ישנו גם בטוב עולם הזה יתר על הגמול הקבוע לו בעולם הנצחי. ואולי כי לזה רמז באומרו "וחי" בתוספת וא"ו, להעירך שזה נוסף על שכר אחר שהוא שכר הנעלם".

כלומר, על ידי קיום המצוות בעולם הזה מאהבה, מקבל האדם שכר לא רק בעולם הבא הנצחי, אלא יש לו שכר טוב גם בעולם הזה, והאות ו' שבמילה "וחי" באה לרמז ולהוסיף את השכר של העולם הזה בנוסף לשכר השמור לו בעולם הבא.

בדרך זו מבארים את המשנה (מכות ג, טז): "רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא ליזכות את ישראל - לפיכך הרבה להם תורה ומצוות". **דהיינו,** בורא עולם רצה ליזכות אותנו שיהיה לו טוב גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, לכן הרבה לנו מצוות - לטובתנו, כדי שעל ידם נוכל להתקיים ולזכות לטובה וברכה בשני העולמות.

והדברים יתבארו על פי המעשה הבא אותו סיפר ר' שלום שבדרון זצ"ל: מעשה בגביר עשיר שהיה שומר תורה ומצוות, אך בנו לא הלך בדרך הישר והיה עושה עבירות בסתר, כדי לא לצער את אביו. **האב שידע על מעשיו הרעים** המתין להזדמנות שבה יוכל "להעמיד אותו במקום", **ואכן** הזדמנות זו לא איחרה לבוא...

בוקר אחד הופיע הבן לפני אביו, ואמר לו שברצונו ללמוד באוניברסיטה בברלין. ניסה האב לשכנע את בנו שלא יסע, אך כשראה שאין הדבר עולה בידו, אמר לבנו: "אני מוכן שתיסע, **רק בקשה קטנה לי אליך** - מדי בוקר, ללא שום פספוס, תקפיד על הנחת תפילין!" **הבטיח הבן לאביו** לקיים את בקשתו ויצא לדרכו. **האב הפיקח,** הכין את המזוודה של בנו, הניח בתוכה את תיק הטלית והתפילין שלו, ובתוך תיק התפילין הניח לו צ'ק פתוח, שאז אם יפתח הבן את תיק התפילין - מיד ימצא את הצ'ק.

חלף שבוע מנסיעת הבן, והנה מקבל האב מכתב מבנו, ושם היה כתוב שלא נותר לו כסף, ולכן הוא מבקש מאביו שישלח לו דמי כיס דחוף! **מיד כתב האב לבנו מכתב בחזרה:** "לבני היקר, תתפלל אל ה' ותעשה מצוות, וה' ידאג לך לכסף". **הבן שקיבל את המכתב,** כעס על תשובתו "המזרה" של אביו, ושוב שלח מכתב שבו הוא מבקש כסף בדחיפות גדולה מאד, ואביו גם הוא שלח לו שוב מכתב ובו היה כתוב שיתפלל אל ה' ויהיה בסדר...

בלית ברירה חזר הבן לביתו, ומיד כשפגש את אביו, אמר לו: "למה לא שלחת לי כסף? וכי אינך דואג לי? הרי יודע אתה שאין לי אפשרות להתקיים במדינה זרה ללא דמי כיס!?" **מיד לקח האב את בנו למזוודה,** הוציא מתוכה את תיק הטלית והתפילין, פתח את תיק התפילין למול עיני הבן, והנה רואה הבן לתדהמתו צ'ק פתוח מונח שם ממתין שישתמשו בו... **אז פנה האב לבנו ואמר:** "אם היית באמת מקיים הבטחתך ומקפיד על הנחת תפילין, מיד היית מגלה שלא חסר לך דמי כיס...!"

והמסר אלינו הוא: הקב"ה נותן לנו מצוות לטובתנו כדי שנוכל להתקיים בזכותם בעולם הזה, ולזכות על ידם לחיי העולם הבא, **ואם היינו יודעים** כמה מעלה וחשיבות יש לכל מצוה, בודאי שהיינו מזדרזים לקיים כל מצוה כראוי, **ועל ידי כך** היינו מוצאים את האושר האמיתי בעולם הזה, **היינו מקבלים את הצ'ק הפתוח** שהטמין לנו הקב"ה ב"תיק" של כל מצוה ומצוה...

יעזרנו ה' שנשכיל להבין שהתורה והמצוות הם אך ורק לטובתנו, ושעל ידם בלבד נוכל להבטיח לעצמנו חיים טובים ומאושרים - גם בעולם הזה, אמן!