

## נקודת אור בפרשה – מסירות נפש לכבוד ה' – פרשת פנחס

**בסוף פרשת בלק קראנו** על מסירות נפשו של פנחס בן אלעזר, שנכנס לתוך אהלו זמרי בן סלוא, נשיא שבט שמעון, ודקר אותו בשעה שעשה עבירה, **ולא פחד** מכל אותם שומרים שעמדו מחוץ לאהלו שהיו עלולים לשים קץ לחייו.

**והנה** בפרשתנו אנו רואים שהקב"ה מתפאר ומשתבח במעשהו זה של פנחס, **ואמרו חז"ל במדרש** (במדבר רבה כא, א): "אמר הקב"ה, בדין הוא שיטול שכרו". **כלומר**, אף על פי שעל כל מצוה מקבלים שכר בעולם הבא ולא בעולם הזה, **וכמו שאמרו חז"ל** (עירובין כא.): "מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא", **בכל זאת** זכה פנחס לקבל שכר גם בעולם הזה, **מרוב חיבת ה' אליו**.

**בכדי להבין** מדוע גילה ה' יתברך חיבה מיוחדת לפנחס, **נביא על כך משל**: באחד מימי החורף הקרים, הלך סוחר אחד בדרכו, **והנה** רואה הוא נער צעיר עומד ורועד מקור. שאל אותו הסוחר מה מעשהו כאן? והנער השיב, שהוא יתום ואין לו בית להתגורר בו, וגם בגדיו בלויים וקרועים. **אמר לו הסוחר**: "בא עמי לביתי ואפרנסך, ובתמורה לכך, תעבוד בביתי". **הסכים הנער להצעה**, והחל לעבוד בביתו של הסוחר ותמורת כך קיבל ממנו את כל מחסורו.

**פעם אחת**, הגיע לקוח לביתו של הסוחר ביום פורים, עוד לפני שסעדו הסוחר ובני ביתו את סעודת הפורים. **אותו לקוח ביקש** כמה פריטים שחסרו לו, והדבר היה דחוף לו מאד. הסוחר הבהיר ללקוח שאינו עובד ביום פורים, ואין הוא מעוניין להפסיד את סעודת היום בשביל עבודה.

**כששמע הנער** את בקשת הלקוח, ביקש מהסוחר שיסכים לו לסייע ללקוח, ומשהסכים, לקח הנער את מפתחות החנות ויצא עם הלקוח לכיוונה. נתן לו את מבוקשו וקיבל על כך סכום כסף נכבד. **כשחזר** כבר סיימו הסוחר ומשפחתו את סעודת הפורים.

**כשראה הסוחר** את מסירותו של הנער, החליט שמעתה הנער יקבל משכורת מכובדת **בנוסף** לסעודות שהיה מקבל עד היום. **שאל הנער את הסוחר**: "מדוע העלית לי את המשכורת?" הסביר לו הסוחר: "עד עתה, עבדת תמורת המגורים, האוכל והביגוד. ומאחר שכל כוונתך היתה לשרתני כדי שאכלכל אותך, נתתי לך כפי רצונך. **אבל היום** שראיתי שאינך עובד בשביל האוכל ושאר הדברים שהיית מקבל ממני, **שהרי ויתרת** על סעודת הפורים שלך בשביל בית המסחר שלי, **לכן** מגיע לך שכר נוסף, חוץ מכל מה שקיבלת עד היום".

**והנמשל הוא**: כשאדם עושה **רק** מה שה' מצווה אותו, לא מגיע לו על כך שכר מיוחד, **מפני** שעצם זה שאנו חיים, זה כבר שכר גדול שה' יתברך נותן לנו ברוב חסדו. אבל כשאדם עושה מצוות **במסירות ומוותר** על חייו לכבוד ה', הרי שמגיע לו על כך שכר מיוחד, **כי בזאת הוא מוכיח** שאינו מקיים את המצוות רק בשביל לקבל חיים, **שהרי הוא מוכן** גם למות בשביל המצוות, **ולכן** דרגתו גדולה יותר, ומגיע לו שכר גם בעולם הזה.

**כך היה אצל פנחס**. פנחס לא היה בטוח שישאר חי לאחר שיהרוג את זמרי בן סלוא, **ובכל זאת**, היה מוכן להורגו. **וכיון שמסר נפשו על מצוות ה'**, לכן מגיע לו על כך שכר מיוחד. **ולכן** אמר לו הקב"ה: 'אתה השלכת את חיך בשבילי, תקבל על כך כהונת עולם'. **ויש אומרים**, שפנחס זכה גם לאריכות ימים מזמן משה רבינו ע"ה עד זמנו של אלינו הנביא!

**רואים אנו**, עד כמה חשובה בעיני ה' מסירות נפשו של יהודי על מצוות ה'. **ויהי רצון שנוכה** להשליך את כל החשבונות האישיים שלנו ולקיים את מצוות ה' במסירות ובכוונה טהורה לשם שמים, **אמן!**