

# פרשת וירא

## אברהם מכניס אורחים

לכל מקום שאברהם אבינו הגיע בנה אוהל מיוחד עם ארבעה פתחים, לכל צד פתח כדי שמיד ימצאו את הפתח להכנס לאהל, לאהל קרא אברהם "אשל" שהיא הראשי תיבות **א**כילה **ש**תיה **ל**ינה, וכל הרוצה לבוא לאכול לשתות או לנוח. היה מקבלו אברהם בסבר פנים יפות נותן לו אוכל ושתייה ומלווה אותם, לאחר שגמרו לאכול רצו לומר לו "תודה".

אמר להם אברהם אבינו! תגידו תודה למי שאכלתם משלך, ה' שהוא ברא את העולם ומנהיגו הוא מוריד לנו את הגשם הוא מצמיח חיטים, פרות, וירקות הוא השליט הוא שומר עלינו הוא אשר נתן לנו שכל וכוח ורק לו אתם צריכים לומר תודה. ולימד אותם אברהם לברך ברכת המזון, וכך פרסם אברהם את שמו של ה'. אנשים שלא רצו לברך את ה' אמר להם אברהם אתם לא רוצים לומר תודה לה' תשלמו כסף ועשה להם חשבון לחם עולה כך וכך מים כך וכך וכך ויצא להם לשלם הרבה כסף ואמר להם אם תברכו לה' הוא נותן לכם זאת בחנם וכך הסכימו לברך ולהודות לה'.

## ברית

כשאברהם אבינו היה בן תשעים ותשע שנים התגלה אליו ה' ואמר לו" אני מוסיף את האות ה' לשם שלך ויקראו לך אברהם, גם לשרי אשתך אני מחליף את שמה ולא יקרא עוד שמה שרי אלא שרה ומהילדים שלך יצא עם גדול וחשוב. ואת הארץ הכי טובה ארץ כנען (ארץ ישראל) אני יתן לך ולילדים שלך אחר כך לעולם. אבל כל זה הוא רק אם תעשה ברית מילה לך ולישמעאל ולעבדים שלך והילדים שיולדו לך מהיום והלאה תמול אותם כשהם יהיו בני שמונה ימים.

שמע אברהם את הבטחת השי"ת ומאד שמח אמר לו ה': בשנה הבאה שרה אשתך תלד בן ותקרא לו יצחק ואת הברית תקיים לו ולילדים של יצחק הבאים ממנו ומהילדים שיצא ממנו אני יקיים את כל ההבטחות שהבטחתי לך והם יהיו העם שלי ואני מבטיח לך לא להחליף אותם בשום אומה אחרת לעולם, והם יקבלו את ארץ ישראל הטובה לעולם.

ומיד מל אברהם אבינו את עצמו ואת בנו ישמעאל ואת כל העבדים שלו וכל באי ביתו בפרסום גדול ולא פחד מכלום.

### **כחום היום**

ביום השלישי למילתו היה אברהם אבינו כואב ולא מרגיש טוב, ראה הקב"ה את כאביו, רצה הקב"ה שלא יטריח את עצמו באותו יום שהוא לא מרגיש טוב, הוציא הקב"ה את השמש מהתיק שלו כדי שהאנשים לא יצאו מביתם מרוב חום ואברהם לא יצטרך לטרוח. חיכה אברהם אבינו לאורחים ולא הגיעו קרא אברהם אליעזר עבדו ואמר לו: אליעזר עבדי הנאמן צא לרחוב וחפש לי אורחים, יצא אליעזר לרחוב לחפש אנשים ולא מצא חזר אליעזר לאברהם ואמר לו: אין אנשים ברחוב אמר אברהם: אני לא מאמין שאין אנשים ברחוב, יצא אברהם והתיישב בפתח האהל כדי לראות אם יש אנשים עוברים ושבים.

### **ביקור חולים**

ראה הקב"ה את כאביו ואמר: אברהם חולה אבקר אותו ביקור חולים. כשהתגלה הקב"ה לאברהם אבינו היה יושב בפתח האהל ומחכה אולי יבואו אורחים, כשראה אברהם אבינו את הקב"ה רצה לעמוד מפני כבוד ה' אמר לו ה' אל תצטער לעמוד על רגליך שב.

### **והנה שלושה אנשים**

ראה הקב"ה שאברהם מחכה לאורחים, שלח שלושה מלאכים, אחד לרפא את אברהם אחד לבשר לאברהם על הולדת בנו ואחד להפוך את סדום, והם התחפשו לאנשים ערביים הולכים בדרך ליד ביתו של אברהם. אברהם אבינו ראה אותם וחשב שהם אנשים ערביים פשוטים, קם אברהם בזריזות

ואמר להם: מבקש אני מכם בואו אלי ואני אכבד אתכם.

לקח אברהם את אורחיו בשמחה והושיבם תחת העץ אשר בביתו שיהיה לצל. נתן להם אברהם קצת מים שירחצו את רגליהם מהאבק שדבק בהם ובזריזות התחיל להכין להם סעודה גדולה, הוא רץ לשרה ואמר לה: מהרי לושי בצק ועשי לחם. אברהם רץ ולקח שלש פרות טובות ושחט את שלושתם כדי לתת לכל אחד את הלשון של הפרה, המלאכים עשו את עצמם כאלו הם אוכלים ואברהם אבינו חשב שהם אוכלים.

### **לשרה בן**

לאחר שאכלו קם מלאך על רגליו ושרט שריטה בכותל בדיוק בין הצל לשמש ואמר: בשנה הבאה כשיגיע הצל והשמש באותה שריטה יולד לך ולשרה בן. שרה שמעה ולא כ"כ האמינה היא חשבה שהוא ערבי וצחקה, האם איש שהוא בן מאה ואשה בת תשעים יכולים עוד ללדת ילדים, מיד אמר ה' לאברהם מדוע זה צחקה שרה האם ה' לא יכול לעשות שאנשים זקנים יולידו ילדים, בשנה הבאה בזמן הזה תהיו בריאים ויולד לכם בן.

### **אנשי סדום רעים וחטאים לה'**

אנשי סדום ועמורה רעים מאוד לא מרשים לתת צדקה לעניים לא מכניסים אורחים. מי שנותן לחם לעני ישרף, המכניס אורח שורפים לו את ביתו ולאורח לוקחים את כספו מי שעובר בעיר סדום צריך לגנוב ולגזול לו את כל מה שיש לו, אורח שמבקש ללון בעיר סדום משכיבים אותו במיטה, אם האדם השוכב היה נמוך היו סוחבים לו את רגליו וראשו כדי שיהיה בגודל של המיטה עד שהיו הורגים אותו ולא איכפת להם שהוא צועק, ואם הוא גבוה מדי היו חותכים לו את רגליו. פעם היה עני בסדום שאף אחד לא נתן לו אוכל וכולם חשבו שהוא ימות, עבר זמן רב והוא עדיין מסתובב וחי התפלאו האנשים איך יכול להיות שהוא חי כ"כ הרבה זמן בלי אוכל, בדקו וראו שילדה אחת זורקת לחם מהחלון שלה כדי שהעני יאכל.

לקחו אנשי סדום את הילדה ומשחו אותה בדבש והניחו אותה על הגג מול השמש

דבורים מאד אוהבים דבש וכשהריחו דבש הם באו על הילדה ועקצו אותה והילדה צעקה וצעקה ואף אחד לא שם לב אליה עד שמתה.

ה' שמעה את הצעקות שלה ושל כל האנשים שאנשי סדום עשו להם צרות ואמר כזה עיר שכולם רשעים אני הולך להחריב אותה ה' חשב אני אוהב אברהם, וחייב לספר לו מה שאני עומד לעשות. ויאמר לאברהם אנשי סדום רעים מאוד ועושים הרבה עבירות, ולכן רוצה אני להפוך את סדום.

אברהם כששמע זאת התפלל להקב"ה ואמר: אם יש חמישים צדיקים לא תשא למקום בעבורם. אמר לו הקב"ה אני יוותר לכולם אם יש חמישים צדיקים, אבל לא היה. נסה אברהם אבינו לבקש שוב אולי יש פחות ארבעים וחמש צדיקים ולא היה, אולי יש ארבעים ולא היה, אולי יש שלושים ולא היה, אולי יש עשרים ולא היה, אולי יש עשר ולא היה, פחות מעשר הוא כבר לא ביקש, נסתמו בקשתו של אברהם, הקב"ה עזב את אברהם, והמלאכים ממשיכים לסדום.

### המלאכים בבית לוט

בערב הגיעו המלאכים לסדום, כשראה אותם לוט ונזכר במצות הכנסת אורחים מביתו של אברהם, קם לקראת המלאכים להזמין לביתו. אשתו של לוט רעה הייתה ורצתה להודיע לאנשי העיר שלוט הכניס אורחים לביתו. לקחה את המלח שהיה בבית והסתירה אותו, וכשרצה לוט להכין סעודה לאורחים לא היה לו מלח, ביקש מאשתו מלח, הלכה לשכנים לבקש מלח, ואמרה אורחים הכניס לוט לביתי וצריכה אני מעט מלח לאורחים, וכך נתפרסם הדבר.

מיד נתקבצו כל בני העיר ליד ביתו של לוט וקראו תוציא אלינו את האנשים ואנו נטפל בהם, יצא לוט אליהם, וביקש מהם לא להרע לאנשים האלה. לא הסכימו אנשי סדום, ורצו להרע ללוט, תפסו המלאכים את לוט והכניסו אותו לביתו, וסגרו את הדלת, האנשים רצו לשבור את הדלת, אבל ה' מיד עשה שהם לא יוכלו לראות חפשו את הדלת כדי לשבור אותה ולא מצאו, והם הלכו.

לפנות בקר מהרו המלאכים בלוט ואמרו לו לעזוב מהר את סדום, ויחזיקו בו

ובשתי בנותיו שנשארו לו בבית ובאשתו כשהם היו מחויץ לעיר אמר להם המלאך:  
אל תסתכלו לאחור כי גם אתם כמותם ולא ניצלתם אלא בזכות אברהם ואין לכם  
זכות לראות את מפלתם, כדי שלא תיענשו יחד אתם.

### הפיכת סדום

השמש יצא על הארץ וה' המטיר על סדום ועל עמורה גפרית ואש, הגשם והמים  
שירדו מהשמים היו מעורבים עם אש, המים לא כיבו את האש, המלאך הפך את כל  
הערים עם יושביהם מלמעלה ללמטה. רעש גדול היה כשהחריבו את סדום, אשתו  
של לוט שמעה את הרעש היא לא שמעה בקול המלאך והפכה את פניה להסתכל  
בסדום, קיבלה עונש ונהייתה עמוד מלח, ועמוד זה עומד בסדום עד היום הזה.

### הולדת יצחק

בראש השנה כל באי עולם עומדין לפני ה' בדין הזכירו המלאכים את  
שרה לטובה, ושרה התחילה להתכונן ללדת. הגה מגיע ומתקרב יום  
שהמלאך שרט בכותל ובדיוק באותה שעה מזל - טוב נולד בן לאברהם  
אבינו ולשרה אמנו, שמחה גדולה הייתה, אברהם אבינו בן מאה ושרה בת  
תשעים נולד להם בן.

באותו יום שנולד יצחק היה שמחה גדולה בעולם הרבה אנשים שלא היה לו ילדים  
נושעו באותו היום, הרבה חולים נרפאו באותו היום והרבה חרשים התחילו לשמוע,  
הרבה עורים התחילו לראות, בגלל אברהם ושרה וכך התפרסם הנס הגדול שעשה  
ה' לאברהם ושרה, והרבה אנשים חזרו לדרך ה' והאמינו במעלתו של אברהם  
אבינו.