

צום העשירי : לגלות את הקץ

צום העשירי נקרא ע"ש החודש העשירי והוא גם ביום העשירי, הוא הצום החמור ביותר מפני שממנו החלה הפורענות, והיסוד הוא העיקר.

בכל פרשה בהתחלה יש רווח בספר תורה. ובחומש כתוב בסוף הפרשה שלפניה **פ פ פ חוץ מפרשת ויחי** שמתחילה בלי רווח. **שואלים** חז"ל **מדוע פרשה זו סתומה בלי רווח?**

ותירצו שיעקב אבינו קרא לבניו ואמר "הקבצו ושמעו בני יעקב" ורצה לספר להם מתי תבא הגאולה. [קץ] ונסתם ממנו, **לכן הפרשה סתומה.**

והקשה רבי בונים מפשיסחא : מפני מה רצה יעקב אבינו לגלות את הקץ? והשיב שכאשר יודעים את הקץ, כאשר יודעים שיש אור בקצה המנהרה, אז הגלות אינה כל כך קשה, מפני שיודעים שזה רק מצב חולף וכבר בקרוב יגיע משיח צדקנו.

חז"ל אמרו **שלושה באין בהיסח הדעת אלו הן משיח ... {סנהדרין צז.} תיאור כיצד יופיע המלך המשיח? מפי רבי חיים מוולאז'ין.**

"הרבנית יוצאת לשוק ואני פותח ספר ומתחיל לעיין בסוגיא שלפני. פתאום אני מרגיש כי השמש התחילה מאירה באור גדול פי כמה ממה שהאירה עד עתה. איזו בהירות! פתאום אני שומע כיצד הציפורים על העצים שבגינה פוצחות פיהן במנגינה חדשה, מרנינה, כובשת לבבות. והנה אני שומע קול רחש עולה מן הרחוב.

אני מושיט ראשי בעד החלון ואני רואה את אלי הסנדלר רץ בבהלה. מה קרה אלי? מה קרה לאור השמש? מנין נגינת הציפורים המקסימה? מה קרה לעצים שהתחילו מלבלבים לפתע בניצה חדשה? מה קרה?

מה, אינך יודע רבי, נותן בי הסנדלר את עיניו, הרי משיח בא! מיד רץ אני לארון להוציא מלבוש של שבת שלי כדי להתעטף בו ולצאת לקראת המלך המשיח. מוציא אני את המלבוש והנה, אויה, חסר בו כפתור!...

אני עומד ודן עם עצמי מה לעשות. האם להתעטף בקפוטה הפגומה או לא להתעטף בה? ואני תוהה אם אפשר לצאת לקראת המלך המשיח בבגד של חול?" {נמסר מהגאון רבי משה בהגר"ח מבריסק, אוצרות אחרית הימים}