

## הצגה ארבעת המינים

### קריינית(כתב נטוי)+4 מציגים.

מעשה בסוכה, יפה וגדולה

שעמדה בגינה, במרכז השכונה.

ובערב סוכות לאחר תפילת החג השמחה,

נפתחו דלתות הסוכה לרווחה.

אתרוג צהוב כשר והדור,

חזר מבית הכנסת ובידו הסיידור.

והנה, לפתע באמצע השביל,

ראה סוכה יפה, משהו לא רגיל.

האתרוג לא התאפק, ומהדרך פנה,

להציץ בסוכה שבמרכז השכונה.

**אתרוג:** "סוכה כל כך יפה", חשב לעצמו  
מיודענו אתרוג,

ומיד התיישב תחת הסכך הירוק.

**אתרוג:** "הן אני חשוב- יש בי גם ריח וגם טעם

ובטח יסכימו לי להיות כאן הפעם".

התרווח האתרוג בכיסא שבראש השולחן

"מתי מתחילה הסעודה? אני כבר מוכן.."

אך חלפה דקה או שתיים,

וידידנו לולב גם הוא הגיע בינתיים.

הוא הביט פנימה בהיסוס קל

בקול מסוקרן את האתרוג שאל:

**לולב:** "הי, אתה מוכר לי! מהיכן?

ומה מעשיך כאן?"

**אתרוג:** "אני אתרוג צהוב וכשר,

קפצתי לפה לראות, והחלטתי להישאר.

הן אני חשוב- יש בי גם ריח וגם טעם

ובטח יסכימו לי להיות כאן הפעם".

**לולב:** "בי הלולב, אמנם אין ריח אבל טעם  
יש,

אם אוכל להיכנס לסוכה, זה יהיה מרגש!

הטעם זה התורה,

והתורה...טובה מכל סחורה!!"

**אתרוג:** "אמממ.. האמת שגם ריח אני מחפש

אבל.. נו נו.. זה בסדר, כנס!"

נכנס הלולב פנימה.

לאותה סוכה גדולה ויפה, צעדה גם גברת  
הדסה,

ריח טוב הביאה איתה כשנכנסה..

**הדס:** "חג שמח לכם!" איחלה.

"אפשר להצטרף אליכם לסעודה?"

**לולב:** "תראי גברת, יש בעיה. הריח שלך מאד  
נעים

איך טעם אין לך, וזה לא מתאים!

הטעם פה ממש חשוב

אך אם אשאר מחוץ לסוכה,

להיות בלי תורה.. זה קצת עלוב.."

איך יוכלו היהודים, לקיים את מצוות ארבעת המינים?"

**הדס:** "סליחה?" גברת הדסה נעלבה

"ואתה בלי ריח, לא קיימת שום מצווה

**אתרוג:** "פה דיברת! אז כמו שכבר אמרתי

תדע, שהחכמה היא לעשות את מה שה' ציווה!

אמנם אנחנו שונים,

לא מספיק שיש רק תורה".

אך יש לכולנו מקום פה בפנים!"

נכנסה הערבה פנימה..

**אתרוג:** "הי הי הי, לולב והדסה היקרים!

אמנם אנחנו שונים,

אם לא היה לנו את האתרוג עם הטעם והריח

את הלולב עם הטעם ובלי הריח

אך יש לכולנו מקום פה בפנים!"

את ההדס עם הריח ובלי הטעם

נכנסה הדסה פנימה.

ואת הערבה בלי טעם ובלי ריח,

דפיקה ביישנית נשמעה על הדלת

ואם ארבעתם לא היו נפגשים מקבלים אחד

ערבה ירקרקה להיכנס מייחלת

את השני, ומתאחדים בסוכה הגדולה והיפה

שבמרכז השכונה,

**ערבה:** "אני ערבה מהנחל, אוכל לשבת איתכם?"

לא היו לנו ארבעת המינים!

**אתרוג:** "סליחה!! זה כבר מוגזם! במחילה מכבודכם!

לסוכה כזאת מיוחדת להיכנס ללא שום מעלה?

בלי ריח ובלי טעם, בלי מצווה ובלי תורה?

זה נשמע לי רע.."

**לולב:** "אתה צודק, אתה ממש צודק! כזה דבר עוד לא נשמע!"

**הדס:** "באמת ערבה, איך את מעיזה?"

**ערבה:** "נכון ידידי, אין בי לא ריח ולא טעם,

לא תורה ולא מצווה