

פרשת כי תצא

"כי תצא למלחמה על אויבך" (כא, י)

ה"חפץ חיים" אומר שהאויב הגדול והמסוכן ביותר לאדם הוא היצר הרע. ופירט הג"ר חיים שמואלביץ זצ"ל: מובא במדרש שבשוק של רומי היו הכלבים ערמומיים. היה הכלב רובץ על פתח חנותו של האופה, משים עצמו כישן ולוטש עיניים בהחבא אל המגשים העמוסים בדברי מאפה מפיצי ניחוח... מה רוצה הכלב (-היצר הרע)? – לחמניה אחת. האם האופה (-האדם) יתן לו? – בודאי לא. הוא שומר על הלחמניות היטב. הכלב בשוק של רומי היה משים עצמו כישן, אך ברגע קט של היסח-הדעת היה הופך תבנית שלמה. במהומה שהיתה קמה, היה הכלב חוטף לחמניה אחת... כשהיתה המהומה שוככת, היה האופה עורך את המאזן: 'נו, רק לחמניה אחת. לא נורא...'

"כך אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה" (שבת קה, ב), אך איזה יהודי יסכים שהיצר יכשיל אותו?

ליצר יש סבלנות. הוא מחכה לרגע של היסח-הדעת, ואז מחולל מהומה וגורם לאדם לחשוש שהוא עומד להפסיד הרבה יותר. אחר כך, כשהכל נהיה שקט, עושה האדם חשבון נפש ומתברר לו שהיצר הרע הצליח להכשיל אותו רק בפרט אחד. הוא מתנחם בכך ומרגיש טוב עם עצמו, אבל אינו יודע, שבדיוק את הפרט הזה רצה היצר!

(לקח טוב)

"כי יהיה לאדם בן סורר ומורה" (כא, יז)

חז"ל: "הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא ויוצא לפרשת דרכים ומלסטם את הבריות. אמרה תורה, ימות זכאי ואל ימות חייב".

ההרגלים הרעים בגיל הנערות גוררים אחריהם תוצאות חמורות לאורך השנים!

פרשת בשלח

על איזה הר נאמרו הברכות? _____ והיכן נאמרו הקללות? _____

על איזה הר נאמרו הברכות? _____ והיכן נאמרו הקללות? _____

פרשת כי תצא

"כי תצא למלחמה על אויבך" (כא, י)

ה"חפץ חיים" אומר שהאויב הגדול והמסוכן ביותר לאדם הוא היצר הרע. ופירט הג"ר חיים שמואלביץ זצ"ל:

מובא במדרש שבשוק של רומי היו הכלבים ערמומיים. היה הכלב רובץ על פתח חנותו של האופה, משים עצמו כישן ולוטש עיניים בהחבא אל המגשים העמוסים בדברי מאפה מפיצי ניחוח...

מה רוצה הכלב (-היצר הרע)? – לחמניה אחת.

האם האופה של רומי היה משים עצמו כישן, אך ברגע קט של היסח-הדעת היה הופך תבנית שלמה. במהומה שהיתה קמה, היה הכלב חוטף לחמניה אחת...

כשהיתה המהומה שוככת, היה האופה עורך את המאזן: 'נו, רק לחמניה אחת. לא נורא...'

"כך אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה" (שבת קה, ב), אך איזה יהודי יסכים שהיצר יכשיל אותו?

ליצר יש סבלנות. הוא מחכה לרגע של היסח-הדעת, ואז מחולל מהומה וגורם לאדם לחשוש שהוא עומד להפסיד הרבה יותר. אחר כך, כשהכל נהיה שקט, עושה האדם חשבון נפש ומתברר לו שהיצר הרע הצליח להכשיל אותו רק בפרט אחד. הוא מתנחם בכך ומרגיש טוב עם עצמו, אבל אינו יודע, שבדיוק את הפרט הזה רצה היצר!

(לקח טוב)

"כי יהיה לאדם בן סורר ומורה" (כא, יז)

חז"ל: "הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא ויוצא לפרשת דרכים ומלסטם את הבריות. אמרה תורה, ימות זכאי ואל ימות חייב".

ההרגלים הרעים בגיל הנערות גוררים אחריהם תוצאות חמורות לאורך השנים!

פרשת בשלח